

Brief Kamiel De Smet (Boechout), Sleidinge, 1914



COLLECTIE

Privécollectie Carlos Van Den Kerchove

INVENTARISNUMMER

PrCVDK_004

BESCHRIJVING

Brief van Kamiel De Smet, soldaat uit Sleidinge. Hij schreef deze brief aan zijn vrouw Zulma. Met haar had hij een zontje, Robert De Smet.

Deze brief werd geschreven op 4 augustus 1914 om 14.30u in Boechout, Antwerpen. Hij schrijft over wrede gebeurtenissen in Mechelen, maar zegt dat hijzelf er heelhuids is uitgekomen. De week voordat hij deze brief schreef, hebben ze ook gevochten in Kapelle-op-den-Bos waar enkele doden en gekwetsten vielen. Op het moment dat hij de brief schrijft, moeten ze eigenlijk steeds paraat zijn, want ze zijn al de hele ochtend met kanonnen aan het schieten. Hij vraagt opnieuw om te bidden. Daarnaast vermeldt hij dat ook alles goed is met Camiel Bauwens, een dorpsgenoot. Kamiel hoopt snel terug te zijn bij zijn lievelingen (Zulma en Robert) en samen gelukkig te zijn.

OBJECTTYPE

brief

PLAATSEN

Evergem-Centrum

DATERING

4 augustus 1914

TREFWOORD

brief, soldaat, Sleidinge