

Klasfoto 10-jarige jongens, Ursel, 1918-1919



COLLECTIE

Privécollectie Herman Roelandts

INVENTARISNUMMER

PrHR_1401

BESCHRIJVING

Op de foto staan 36 uitgedoste Urselse jongens, die geboren zijn in 1908. De 61-jarige onderwijzer, links op de foto, is Petrus Van De Walle (° 1857 +1932). De ingekaderde portretten zijn van Koning Albert I en Koningin Elisabeth. In het midden staat een groot Heilig Hartbeeld. Achter de jongens is een groot doek, wellicht de Belgische vlag. Vooraan houden twee jongens de Amerikaanse vlag vast. Bemerkt ook dat sommige jongens klompen droegen. Op de bovenste rij vlnr op de 7de plaats staat Marcel Roelandts (° 1908 +1988). Op het bord staat het nummer 997 en de tekst: As a gift of their gratitude from te Belgian children of Ursel to the little american of Columbia 1914-1918 Er was veel sympathie in de Verenigde Staten van Amerika voor het kleine België, dat aangevallen was door Duitsland. Door de oorlog viel de economie in België stil en reeds in 1914 dreigde dan ook voedseltekort in Vlaanderen door de bezetting en ook door de Britse blokkades op Duitsland, maar ook op de bezette gebieden. In Amerika kwam een grote solidariteitsactie op gang. De "Commission for Relief in Belgium" (CRB) of "Hoovercomité", genoemd naar Herbert Hoover (de latere president van de U.S.A. van 1929 tot 1933) kon zowat alle steden in Amerika overtuigen om te helpen, waardoor heel wat voedselhulp ook in onze streek aankwam en met dank aanvaard werd. Na de oorlog werden in heel veel scholen in Vlaanderen klasfoto's gemaakt om op te sturen naar de Amerikaanse steden als dank voor de voedselhulp. Deze foto werd dus gestuurd naar de plaats Columbia in de U.S.A.

OBJECTTYPE

fotomechanische afdruk

PLAATSEN

Urseldorp

DATERING

1918 tot 1919

TREFWOORD

Ursel, Eerste Wereldoorlog, schoolfoto, klasfoto

VERWERVING

, legaat